

Bài 3:

THỜI THƠ ẤU CỦA CHÚA GIÊ-XU

Kinh Thánh: Lu-ca 2:1-38 - Câu gốc: I Ti-mô-thê 3:16

1. Mục đích của bài học:

- a. Học biết về diễn tiến sự giáng sinh của Chúa Giê-xu.
- b. Biết rằng niềm vui gặp được Cứu Chúa là niềm vui thiên thượng, trường cửu.
- c. Hiểu thêm về ý nghĩa hành động của các nhân vật được liệt kê lúc Chúa còn thơ ấu.
- d. Bao gồm tất cả các điều trên.

2. Theo bài học, khi nhận tin Chúa Giê-xu giáng sinh, các người chăn chiên:

- a. Cô đơn vì phải ở ngoài đồng không nơi nương tựa.
- b. Mặc cảm vì thuộc về thành phần thấp hèn nhất trong xã hội.
- c. Thức đêm canh giữ bầy chiên.
- d. Bần cùng, hèn hạ, và đầy sự tự ti khi nhìn về thế giới này.

3. Ngay khi biết tin Chúa Giê-xu giáng sinh, các mục đồng và các nhà thông thái đã làm gì?

- a. Lên đường tìm thờ Cứu Chúa đã hạ sinh.
- b. Tìm và gặp được Hài Nhi Giê-xu, rồi thờ phượng Hài Nhi Giê-xu cùng cha mẹ Ngài.
- c. Chẳng làm gì cả, chỉ tra cứu để xem việc có thật không.
- d. Hoàn toàn bất ngờ, và sau khi xác định việc xảy đến là thật, thì đi tìm thờ Cứu Chúa.

4. Lời ca tụng Chúa của cụ Si-mê-ôn bày tỏ (tiên báo) điều gì?

- a. Kẻ vô tín sẽ vấp ngã, người tin thờ Chúa sẽ dấy lên; có sự chống trả giữa hai bên.
- b. Bà Ma-ri sẽ chứng kiến việc Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên thập tự giá.
- c. Đối diện với Chúa, mọi tư tưởng kín đáo của con người sẽ bị lộ ra mà không giấu được gì.
- d. Tất cả các điều trên đúng.

5. Có bao nhiêu bác sĩ Đông Phương tìm thờ Hài Nhi Giê-xu? Lễ vật họ dâng cho Chúa tỏ ra điều gì?

- a. 3; bày tỏ Chúa vĩ đại, công bình, sẵn lòng hy sinh vì nhân loại.
- b. 4; bày tỏ Chúa là vua, là Đấng Thánh Khiết, sẵn lòng hy sinh vì nhân loại.
- c. Không xác định; bày tỏ Chúa cao cả, thánh khiết, chịu khổ (chịu chết chuộc tội) vì nhân loại.
- d. Hơn 3; bày tỏ Chúa chánh trực, liêm khiết, sẵn lòng làm chiên con cắt tội lỗi thế gian.

6. Điều nào chứng tỏ đức tin của các nhà thông thái Đông Phương?

- a. Biết Đấng đáng thờ phượng khi chỉ tôn thờ Hài Nhi Giê-xu mà thôi.
- b. Theo ngôi sao lạ dẫn đường từ quê hương đến cung điện Hê-rốt rồi đến máng cỏ chuồng chiên.
- c. Biết Hài Nhi Giê-xu là Đức Chúa Trời nhập thể, nhập thể nên sắp mình thờ lạy Ngài và dâng Ngài lễ vật.
- d. Câu b và c đúng.

7. Điền vào chỗ trống từ thích hợp, bắt đầu với ký tự T

| THÁI ĐỘ với CHÚA | ĐỐI TƯỢNG |
|------------------|--|
| T..... | Thầy thông giáo và người Pha-ri-si |
| T..... | Các bác sĩ Đông Phương và các mục đồng |
| T..... | Hê-rốt Đại đế. |
| T..... | Cụ ông Si-mê-ôn và Bà tiên tri An-ne |

8. Ai đã nếm trải niềm vui gặp Chúa – niềm vui thiên thượng?

- a.
- b.

c. Cụ ông và cụ bà:

d.

9. Nhận định sau: ‘Nhiều bé trai tại Bết-lê-hem bị giết là hậu quả của việc các nhà thông thái Đông Phương lần theo ngôi sao đến Giê-ru-sa-lem tìm thờ Hài Nhi Giê-xu vì đĩnh ninh rằng Chúa giáng sinh tại đó, khiến Hê-rốt run sợ, lo âu’.

a. Đó là nhận định ĐÚNG.

b. Đó là nhận định SAI.

10. Qua bài học này, Lời Chúa nhắc bạn điều gì? Hãy ghi ra 02 điều cụ thể.

a.

b.



Bài 3:

THỜI THƠ ẤU CỦA CHÚA GIÊ-XU

Kinh Thánh: Lu-ca 2:1-38 - Câu gốc: I Ti-mô-thê 3:16

CÂU HỎI THẢO LUẬN

1. Nội dung bài ca tụng của Thiên binh, Thiên sứ và lời ngợi khen của các gã mục đồng; của cụ Si-mê-ôn và bà An-ne đã nói lên điều gì về Chúa Giê-xu khi Ngài hạ sanh?

.....
.....
.....
.....
.....

2. Đức Chúa Giê-xu là Thiên Chúa Ngôi Hai, tại sao Ngài phải chịu cắt bì và được đem lên Đền thờ để dâng cho Đức Chúa Trời? Mục đích dâng lễ vật của các bác sĩ Đông phương là gì? Vì sao là ba lễ vật mà không phải bốn hoặc hai?

.....
.....
.....
.....
.....

3. Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Tri, tại sao Ngài không giết Hê-rốt trước khi ông ta ra lệnh giết con trẻ tại Bết-lê-hem; mà để Hài Nhi Giê-xu phải chịu khổ sở khi đi lánh nạn? Lánh nạn trở về, tại sao Chúa Giê-xu không về Giu-đê mà về Ga-li-lê nơi không phải là quê hương Ngài?

.....
.....
.....
.....
.....