

Bài 8: GIĂNG BÁP-TÍT LÀM CHỨNG VỀ CHÚA JÊSUS
Kinh Thánh: Giăng 1:19-36 Câu gốc: Giăng 1:34

- 1. Giảng Báp-tít tự nhận mình là ai?**
a. Tiếng của người kêu trong đồng vắng.
b. Người ban đường cho bằng.
c. Câu a, b đúng.
d. Câu a, b sai.

2. Thầy tế lễ và người Lê-vi đi tìm hiểu về Giảng Báp-tít, họ được lệnh của ai?
a. Những thầy tế lễ.
b. Các người Lê-vi.
c. Câu a, b đúng.
d. Câu a, b sai.

3. Lời chứng của Giảng Báp-tít về Chúa Jêsus, khi hướng mọi người chú ý đến Ngài chứng tỏ ông là người thế nào?
a. Một chứng nhân theo đúng bốn phật.
b. Một nhân chứng trung tín.
c. Một nhân chứng đầy nhiệt huyết.
d. Câu a, b, c đúng.

4. Khi Giảng Báp-tít cho biết ông không phải là Đáng Mê-si thì thầy tế lễ và người Lê-vi suy nghĩ gì khi hỏi ông có phải là đấng tiên tri chăng? (Giăng 1:21)
a. Thấy Giảng Báp-tít đang thi hành chức vụ tiên tri.
b. Suy nghĩ đến lời tiên tri trong Cựu Ước.
c. Về lời tôn xưng của dân chúng (Ma-thi-o 14:5).
d. Câu a, b, c đúng.

5. Giảng Báp-tít giới thiệu Chúa Jêsus là “Chiên Con của Đức Chúa Trời” bao nhiêu lần?
a. 1
b. 3
c. 4
d. Tất cả đều sai.

6. Theo Giăng 3:26 có thể thấy được tinh thần nào của các môn đồ Giảng Báp-tít?
a. Quan tâm đến chức vụ của thầy mình.
b. Sẻ chia gánh nặng trong chức vụ.
c. Câu a, b đúng.
d. Câu a, b sai.

7. Giảng Báp-tít giới thiệu và ví sánh Chúa Jêsus với những hình ảnh nào?
.....

8. Những lời giới thiệu nào về mình của Giảng Báp-tít chứng tỏ ông là người khiêm nhường?
.....

9. Giảng Báp-tít so sánh ông với Chúa Jêsus bằng một hình ảnh thấp hèn nào nhất về mình?
a. Chủ và tớ.
b. Trên cao và dưới thấp.
c. Trời và đất.
d. Câu a, b, c đúng.

10. Qua lời của Giảng Báp-tít (Giăng 3:27) thì chúng ta không nên khoe khoang về những việc, những điều gì?
a. Những điều mình có, những việc mình làm.
b. Địa vị, chỗ đứng của mình.
c. Câu a, b đúng.
d. Câu a, b sai.

oOo

Bài 8: GIĂNG BÁP-TÍT LÀM CHỨNG VỀ CHÚA JÊSUS
Kinh Thánh: Giăng 1:19-36 ✝️✝️ Câu gốc: Giăng 1:34

CÂU HỎI THẢO LUẬN.

1. Giăng Báp-tít đã làm chứng điều gì về Chúa Jêsus? Những thành phần nào nghe lời làm chứng của ông? Họ có thái độ nào?

2. Lời làm chứng về Chúa Jêsus của Giăng Báp-tít có mâu thuẫn không khi ông nói: “Ta vốn chẳng biết Ngài” – (Giăng 1:31) rồi sau đó ông lại nói: “Ta đã thấy nên ta làm chứng” – (Giăng 1:34)?

3. Qua cuộc đời chúng nhân của Giáng Báp-tít, chúng ta học được những bài học quý giá nào trong việc chứng đạo?
