

Bài 14

CHUNG SỐNG NƠI ĐẤT HỨA

Kinh Thánh: Giô-suê 20-22 ☞✝☞ Câu gốc: Giăng 15: 12

- 1. Chúa bảo Giô-suê lập bao nhiêu thành ả nẩu như Ngài đã truyền lệnh cho Môi-se?**
 - a. 3.
 - b. 4.
 - c. 6.
 - d. 7.
- 2. Ai là người sẽ được phép vào thành ả nẩu và được các trưởng lão trong thành tiếp đón, cho ở yên và chờ ngày hội chúng xét xử?**
 - a. Người không vì bất bình mà vô ý gây thiệt hại mạng cho người khác.
 - b. Người không oán ghét người mình vô tình gây thiệt mạng
 - c. Câu a, b sai.
 - d. Câu a, b đúng.
- 3. Khi kẻ sát nhân vô tình làm người khác thiệt mạng và được chạy vào thành ả nẩu thì:**
 - a. Kẻ sát nhân không được phép ra khỏi thành.
 - b. Kẻ sát nhân tự do ra khỏi thành nếu có nhu cầu cấp bách mà không bị giết.
 - c. Câu a, b sai.
 - d. Câu a, b đúng.
- 4. Luật về thành ả nẩu được Chúa ban cho để:**
 - a. Bảo vệ người vô ý gây thiệt hại người khác, để không giết nhầm người vô tội.
 - b. Cảnh báo mọi người không được xem thường sinh mạng người khác mà hành động cách vô ý thức.
 - c. Kẻ sát nhân ở trong thành ả nẩu một thời gian dài để tỉnh thức, ăn năn về tội mình bất cẩn gây ra.
 - d. Câu a, b, c đúng.
- 5. Chi phái nào trong 12 chi phái được để riêng ra phục vụ Đức Chúa Trời trong đền tạm?**
 - a. Lê-vi.
 - b. Giu-đa.
 - c. Đan.
 - d. Nép-ta-li.
- 6. Người Lê-vi được phụ cấp những gì?**
 - a. Con đầu lòng của bầy súc vật và các của lễ dâng cho Chúa.
 - b. Thuế một phần mười về các hoa lợi của Y-sơ-ra-ên dâng lên cho Chúa.
 - c. Câu a, b sai.
 - d. Câu a, b đúng.
- 7. Chức vụ người Lê-vi nói chung là:**
 - a. Xét xử các cuộc tranh tụng trong dân Y-sơ-ra-ên.
 - b. Chỉ dẫn dân sự cách phòng ngừa bệnh phong.
 - c. Ghi chép luật pháp của Chúa và dạy dân sự luật pháp của Ngài.
 - d. Câu a, b, c đúng.
- 8. Các chi phái bên kia sông Giô-đanh (phía đông):**
 - a. Chi phái Gát.
 - b. Chi phái Ru-bên.
 - c. Nửa chi phái Ma-na-se
 - d. Câu a, b, c đúng.
- 9. Mục đích các chi phái bên kia sông Giô-đanh lập bàn thờ:**
 - a. Để con cháu họ chứng minh với con cháu các chi phái bên kia sông Giô-đanh (phía tây) rằng họ có mối liên hệ là một dân tộc chung.
 - b. Để tỏ rằng họ cũng thờ chung một Đức Giê-hô-va.
 - c. Câu a, b sai.
 - d. Câu a, b đúng.
- 10. Bài học này nhắc tôi rằng:**
 - a. Phải cảm thông với người "Lê-vi" và có trách nhiệm quan tâm đến họ.
 - b. Biết "lắng nghe lời giải thích" để giúp hiểu nhau và dừng cuộc "nội chiến" trong nhà Chúa.
 - c. Câu a, b sai.
 - d. Câu a, b đúng.

Bài 14

CHUNG SỐNG NƠI ĐẤT HỨA

Kinh Thánh: Giô-suê 20-22 ✞✝✞ Câu gốc: Giảng 15: 12

CÂU HỎI THẢO LUẬN

1. Để dân Y-sơ-ra-ên được sống ổn định trong miền đất hứa, Đức Chúa Trời phán bảo Giô-suê phải làm gì để giúp đỡ nhân sự của Ngài?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. Vì sao Chúa bảo phải lập thành ản náu? Thành hoạt động như thế nào? Xin nêu lên nghĩa vụ và quyền lợi của người Lê-vi?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

3. Điều gì minh chứng 12 chi phái có sự cảm thông nhau? Hành động giúp đỡ anh, em mình chỉ bộc phát nhất thời hay có hậu ý? Qua việc làm cảm thông này bạn học được điều gì?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....