

Bài 15

LỜI THÁCH THỨC CỦA GIÔ-SUÊ

Kinh Thánh: Giô-suê 23 - 24 ✞✝✞ Câu gốc: Giô-suê 23: 8

1. Trước khi từ giã dân sự, với lòng băn khoăn về tương lai của họ, nhất là Danh vinh hiển Chúa, Giô-suê đã:

- a. Hết lòng dạy khuyên họ buộc phải phục sự Chúa theo sự lựa chọn của mình và gia đình.
- b. Cảnh báo họ về đường phước và đường rủa sả, họ phải chọn một trong hai.
- c. Sắp đặt tất cả mọi sự tốt nhất để hệ thống quản trị dân sự vận hành trơn tru.
- d. Tất cả câu trên đúng.

2. Đường phước mà Giô-suê chỉ ra cho dân sự là: (điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống)

Chớ

Chớ

Phải

3. Cuộc đời của ai rất đúng với lời cảnh báo của Giô-suê về đường rủa sả khi cưới gả với dân ngoại (xen lộn)?

- a. Ba-la-am.
- b. Sam-sôn.
- c. A-can.
- d. Tất cả các người trên.

4. Các lời lành Chúa hứa đã được ứng nghiệm, các lời dữ Chúa phán lại ứng nghiệm quá sức tưởng tượng của dân Y-sơ-ra-ên, chứng minh:

- a. Đức Chúa Trời rất thành tín và rất quyền năng.
- b. Sự thánh khiết công bình của Chúa.
- c. Con giận công chính của Chúa trên dân Ngài.
- d. Con người yếu đuối và sa ngã là không thể tránh khỏi sự hình phạt của Chúa.

5. Trước khi từ giã dân sự, Giô-suê đã nhắc lại bao nhiêu việc kỳ diệu Chúa đã làm với lý do?

- a. 21, vì dân sự quên.
- b. 12, vì việc Chúa đã làm thế hệ kế thừa chưa biết, và thế hệ đương thời quên.
- c. 10, nhằm khích lệ và giục lòng dân sự sống biết ơn Chúa.
- d. 12, khiến toàn Y-sơ-ra-ên hiểu trọn vẹn việc Giô-suê đã làm.

6. Điều gì lặp đi lặp lại khi Giô-suê nhắc lại các việc diệu kỳ mà dân sự đã trải nghiệm, và điều đó cho thấy gì?

- a. Nhân xưng đại từ "Ta", mọi việc do Chúa làm, nhưng cũng có sự góp phần của Giô-suê.
- b. Những trở ngại đều đến từ kẻ thù, và cho thấy Đức Chúa Trời quyền năng làm được tất cả.
- c. Nhân xưng đại từ "Ta", cho thấy tất cả việc bởi Chúa mà thôi.
- d. Danh xưng "Tôi", chỉ Giô-suê cho thấy mọi việc được Chúa chỉ dạy và Giô-suê đã làm nên.

7. Giô-suê đã dùng điều gì để làm gương khích lệ dân Y-sơ-ra-ên chọn Chúa và phục vụ Ngài?

- a. Phước hạnh tương lai và thực tại họ sẽ nhận được.
- b. Chính sự chọn lựa Chúa của ông và gia đình ông.
- c. Sự bình an và no đủ trong hiện tại, liên hệ phước hạnh tương lai.
- d. Bình an và thỏa vui trong hiện tại, so sánh tai họa và sự rửa sả.

8. Bài học hôm nay dạy chúng ta:

- Chúa nắm trọn quyền quyết định trong việc ban phước hay giáng họa.
- Phước lành hay rửa sả là điều Chúa luôn sẵn dành cho.
- Phước lành hay tai họa là do mỗi người quyết định theo sự lựa chọn của chính mình.
- Phước hay họa đều không ảnh hưởng gì đến sự sống đời đời

9. Hãy liệt kê ít nhất 4 việc Chúa đã làm cho dân Y-sơ-ra-ên sau khi rời Ê-díp-tô mà Giô-suê nhắc đến:

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.
- f.
- g.

(Chỉ cần liệt kê đủ 4 việc thì được trọn số điểm câu này, không cần liệt kê hết)

10. Khi học biết các lời dạy khuyên của Giô-suê dành cho dân sự trước khi từ giã, chúng ta cần nhận thấy:

- a. Phần lớn các lời ấy liên quan đến khía cạnh thuộc thể đời này.
- b. Tất cả các lời ấy liên quan đến nhu cầu tâm linh, đến giá trị đời đời.
- c. Tầm nhìn vượt thời gian đến cõi đời đời của Giô-suê liên hệ đến sự tồn vong của Y-sơ-ra-ên.
- d. Khả năng cùng kinh nghiệm của vị lãnh đạo là yếu tố tối quan trọng.