

HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM (MN)
CHI HỘI TÔ HIẾN THÀNH
TRƯỜNG CHÚA NHẬT

*Họ và tên:

*Lớp:

Điểm

Bài 23:

LỜI CẦU NGUYỆN CỦA AN-NE ĐƯỢC NHẬM

Kinh Thánh: 1 Sam1-2 Câu gốc: Thi-thiên 62 :8

1. Mục đích của bài học này là:

- Tỏ bày hoàn cảnh bi đát của An-ne để khích lệ Cơ Đốc Nhân giữa khó khăn nghịch cảnh cuộc sống hiện tại.
- Kinh nghiệm Chúa chắc giải cứu theo lời cầu xin của chính mình trong mọi sự.
- Khích lệ Cơ Đốc Nhân sốt sắng trình dâng mọi nan đề của mình cho Chúa để kinh nghiệm lòng thương xót của Ngài và hết lòng tôn vinh, chúc tụng danh Chúa.
- Tôn trọng cùng thực hiện lời hứa của chính mình với mọi người.

2. Bà An-ne sầu khổ trong lòng, “khóc và không ăn” vì

- Chồng bà lấy thêm vợ.
- Bà thấy sự phân biệt đối xử của chồng với bà.
- Đức Giê-hô-va khiến bà son sẻ, và Phê-ni-na trêu ghẹo bà.
- Tất cả các điều trên.

3. Bà An-ne đã làm gì trong hoàn cảnh như vậy?

- Cứ tiếp tục buồn bã và nổi giận với Ên-ca-na, chồng bà.
- Tìm đến với thầy tế lễ Hê-li trong đền tạm mà trình bày mọi sự.
- Đến với Chúa trong sự cầu nguyện và dốc đổ lòng mình hầu tìm sự an ủi, niềm tin và hy vọng.
- Trước tìm đến Chúa, rồi sau tìm đến thầy tế lễ Hê-li để tỏ bày mọi sự.

4. Lời cầu nguyện của bà An-ne được Chúa nhậm, cho thấy điều gì?

- Bà đã quan tâm giải quyết nhu cầu của chính mình.
- Sự kiên trì, bền đỗ, và tin Chúa sẽ “nhớ” đến bà.
- Không chỉ cho chính mình, mà còn là lời hứa nguyện để dâng đứa con cho Chúa để được Chúa dùng kết quả cho Chúa và dân sự Ngài.
- Câu b và c đúng.

5. Biểu hiện nào tỏ ra bà An-ne tin cậy và phó thác nan đề của bà cho Chúa?

- Biết Chúa đã nghe, nên không tiếp tục cầu xin nữa
- Đi ra, ăn, ... nét mặt chẳng còn ra ưu sầu nữa.
- Vui mừng khi Hê-li tuyên bố Chúa chắc chắn làm như điều bà cầu xin.
- Cả ba điều trên đúng.

6. Điều nào cho thấy bà An-ne nhận biết Chúa đã nhậm lời cầu xin của bà?

- Bà thụ thai, sinh một con trai.
- Chọn tên con là “Sa-mu-rai” với hàm ý Chúa Giê-hô-va đã nhậm.
- Đặt tên con là “Sa-mu-ên” với ý nghĩa Đức Chúa Trời nhậm.
- Chỉ a và c đúng.

7. Bà An-ne đã làm gì sau khi Chúa đã đáp lời và thực hiện như điều bà cầu xin?

- Làm trọn lời hứa nguyện trong lời cầu xin của bà.
- Trì hoãn thực hiện sự hứa nguyện vì khó lắm mới có được đứa con.
- Cảm tạ Chúa và chỉ dâng của lễ cho Chúa.
- Chỉ ngợi khen Chúa và làm chứng về việc diệu kỳ bà nhận được mà thôi.

8. Khi dâng cho Chúa, cần phải ý thức rằng:

- a. Phải dâng cho Chúa điều tốt nhất, dâng với lòng yêu Chúa.
- b. Dâng để được Chúa ban thưởng cách dư dật hơn.
- c. Dâng cho Chúa sẽ không mất mát, thiệt thòi.
- d. Câu a và c đúng.

9. Trong lời cầu nguyện, bà An-ne đã (1 Sa-mu-ên 2):

- a. Ca ngợi Chúa là Đấng Tể Trị, Thánh Khiết và Toàn Tri.
- b. Cho thấy sự vui mừng đến từ Chúa, không phải từ Sa-mu-ên, con bà.
- c. Tổ rõ sự vinh dự khi con mình được Chúa sử dụng.
- d. Các câu a và b đúng.

10. Bài học hôm nay cho thấy: (chọn các ý đúng)

- Người công bình sống bởi đức tin, nhưng hoàn toàn có thể bị ngoại cảnh tác động, chi phối.
- Luôn tin cậy và phó thác cho Chúa vì biết rằng Chúa là Đấng Tể Trị, khiến mọi sự hiệp lại làm ích cho người yêu mến Ngài.
- Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện thật có linh nghiệm nhiều.
- Dù nan đề lớn hay nhỏ, giải pháp chỉ trong Chúa mà thôi, và phải tìm kiếm Chúa trước hết.

Bài 23: LỜI CẦU NGUYỆN CỦA AN-NE ĐƯỢC NHẬM

Kinh Thánh: 1 Sam1-2 Câu gốc: Thi-thiên 62 :8

1.?

.....
.....
.....

2.?

.....
.....
.....

3.?

.....
.....
.....

CÁCH THỨC NỘP BÀI:

- 1. Qua Zalo của Tăng Anh Tuấn, số 0916387238
- 2. Qua Email : bancedgd.tht@gmail.com