

Bài 32

ĐA-VÍT, NGƯỜI CHẶN CHIÊN HIỀN LÀNH

Kinh Thánh: I Sa-mu-ên 17:34-37 - Thi Thiên 23:1-6

Câu gốc: Giăng 10:11

- 1. Dẫn dắt chiên là việc rất khó khăn vì người chăn cần phải:**
 - a. Cho bầy chiên ăn uống no đủ.
 - b. Khôn ngoan, hiền lành để bảo vệ cả chiên mẹ lẫn chiên con.
 - c. Làm cho chiên yếu nên mạnh, chữa lành chiên đau, rịt thuốc chiên què.
 - d. Câu a, b, c đúng.

- 2. Theo bài học, cách Đa-vít đã dẫn dắt chiên:**
 - a. Sáng sớm, dẫn chiên ra đồng, ông đi trước chiên theo sau.
 - b. Tối lại, dắt chiên về, đem vào ràn, đếm từng con.
 - c. Nếu thiếu mất một con, ông đi tìm cho được và đem về.
 - d. Câu a, b, c đúng.

- 3. Hình ảnh người chăn chiên trong Kinh Thánh nhắc chúng ta về:**
 - a. Tình yêu và sự chăm sóc của Đức Chúa Trời dành cho dân Ngài.
 - b. Đa-vít là một người chăn chiên được cất nhắc lên làm vua dân Y-sơ-ra-ên.
 - c. Muốn trở nên người chăn dân Chúa thì trước tiên phải là người chăn chiên.
 - d. Câu b, c đúng.

- 4. Theo Ê-sai 58:11, Đức Giê-hô-va sẽ:**
 - a. Ấm bông, gánh vác người từ lúc tóc còn xanh cho đến khi bạc đầu.
 - b. Cứ dắt đưa người ...
 - c. Rịt lành mọi vết thương cho người.
 - d. Chữa lành mọi tật bệnh cho người.

- 5. Theo bài học, phẩm tính cần có của người chăn chiên:**
 - a. Nhanh nhẹn, quyết đoán.
 - b. Biết quan sát, đi sau bầy chiên.
 - c. Siêng năng, can đảm.
 - d. Câu a, b đúng.

- 6. Trong cơn gian truân chúng ta chẳng sợ vì Đấng gìn giữ chúng ta:**
 - a. Không hề buồn ngủ.
 - b. Sẽ gìn giữ chúng ta khi ra khi vào, từ nay cho đến đời đời.
 - c. Câu a, b sai.
 - d. Câu a, b đúng.

- 7. Khi có một con chiên lạc mất, người chăn phải:**
 - a. Tìm chiên cho đến khi trời tối.
 - b. Tìm cho kỳ được chiên lạc mất.
 - c. Nhanh chóng lừa hết bầy chiên vào chuồng.
 - d. Cùng với bạn tìm kiếm chiên.

- 8. Trong đời người ngày đáng kỷ niệm nhất là:**
 - a. Ngày sinh ra đời.
 - b. Ngày được trở về với Chúa.
 - c. Ngày từ giã cõi đời.
 - d. Ngày thành hôn.

- 9. Trong Thi Thiên 23 có bao nhiêu đại từ "tôi"?**
 - a. 17.
 - b. 19.
 - c. 18.
 - d. 20.

- 10. Mỗi chúng ta được Chúa đặt làm người chăn trong:**
 - a. Gia đình.
 - b. Hội Thánh.
 - c. Lớp Trường Chúa nhật.
 - d. Câu a, b, c đúng.



Bài 32

ĐA-VÍT, NGƯỜI CHẶN CHIÊN HIỀN LÀNH

Kinh Thánh: I Sa-mu-ên 17:34-37 - Thi Thiên 23:1-6

Câu gốc: Giăng 10:11

CÂU HỎI THẢO LUẬN

1. Đa-vít người chăn chiên đã thành công như thế nào? Yếu tố nào dẫn ông đến thành công đó?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Đa-vít đã chăn chiên như thế nào? Tình yêu chiên, yêu dân của ông được thể hiện ra sao? Lời tâm tình nào của Đa-vít về chiên, về dân chứng tỏ ông thực sự có tình yêu đối với đàn?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. Chúng ta liên tưởng đến Chúa Jêsus Đấng Chăn Ngon Lành, chúng ta sẽ học được gì từ nơi Chúa?

.....

.....

.....

.....

.....

.....