

CÁC LỜI HỨA CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI CHO ĐA-VÍT

Kinh Thánh: II Sa-mu-ên 7:1-29

Câu gốc: “Hỡi Chúa Giê-hô-va! Ngài là Đức Chúa Trời, và các lời của Ngài là chân thật; Chúa đã hứa cùng kẻ tôi tớ Chúa làm cho nó những ơn phước này” (II Sa-mu-ên 7:28)

Mục đích: Giúp học viên hiểu Đức Chúa Trời đã tôn trọng lời hứa của Ngài đối với Đa-vít thế nào, Ngài cũng tôn trọng lời hứa của Ngài đối với chúng ta thế ấy.

KINH THÁNH ĐỌC HẰNG NGÀY

Chúa Nhật	Lời hứa của Đấng Christ cho chúng ta <i>(Giăng 5:23-24)</i>
Thứ Hai	Giao ước của Chúa với Đa-vít <i>(II Sa-mu-ên 7:1-29)</i>
Thứ Ba	Giao ước của Chúa với Đa-vít <i>(I Sử Ký 17:1-27)</i>
Thứ Tư	Chúa tôn trọng các lời hứa của Ngài <i>(I Các Vua 8:56; Ê-xê-chi-ên 12:25; Lu-ca 21:33)</i>
Thứ Năm	Lời tiên tri về Đấng Mê-si-a <i>(II Sa-mu-ên 7:16; I Sử Ký 17:12-14)</i>
Thứ Sáu	Giao ước với Đa-vít được ứng nghiệm <i>(Ma-thi-ơ 1:1-16; Lu-ca 1:32-33)</i>
Thứ Bảy	Không có lời hứa nào của Chúa mà không thành tựu <i>(Giô-suê 21:45; 23:14)</i>

Khai Triển Bài Học

Khoảng 15 năm qua, Đa-vít phải lặn lội lao đao khi ra khi vào với vai trò một chiến sĩ. Bây giờ, xứ sở thái bình, ông ngự trong cung điện bằng gỗ bá hương. Ôn lại, ông cảm kích sự nhân từ lớn lao của Chúa. Đang khi đó, ông thấy Hòm Giao Ước còn đặt trong một cái trại, thì lòng rất xót xa. Tâm sự với tiên tri Na-than, ngụ ý ông muốn xây một Đền thờ cho Đức Chúa Trời và xin Na-than cầu hỏi ý Ngài. Riêng Na-than đồng ý ngay, vì tin rằng Chúa đang ở với Đa-vít. Tối lại, Chúa hiện ra với Na-than, bảo ông đến nói với Đa-vít, nhắc lại những lời hứa trước của Ngài, và thêm những lời hứa quan trọng hơn.

Ước gì mỗi con cái Chúa không thể vui hưởng mọi tiện nghi cho riêng mình, khi Hội Thánh Chúa khắp đó đây đang thiếu thốn, nhà thờ hư hao đổ nát, nguyện ai nấy có lòng xót xa như Đa-vít.

I. NHỮNG LỜI HỨA TRƯỚC ĐÃ ĐƯỢC THỰC HIỆN (II Sa-mu-ên 7:4-11)

Chúa chưa cần một Đền thờ do Đa-vít xây. Suốt thời gian dân Y-sơ-ra-ên lưu lạc trong đồng vắng, Ngài ngự trong Đền Tạm ở giữa họ, cùng lưu lạc với họ. Chúa cần một Đền thờ làm nơi dân Y-sơ-ra-ên họp lại sinh hoạt thuộc linh nhưng không phải Đa-vít xây, mà con Đa-vít là Sa-lô-môn sẽ xây (I Các Vua 5:5; 8:18-19). Tuy nhiên, Đa-vít chuẩn bị mọi sự cho Sa-lô-môn. Mặc dầu việc phục vụ Chúa là rất tốt, nhưng không phải ai muốn làm thế nào cũng được, làm việc gì, làm việc nào cũng được, mà phải là người Chúa chọn, việc Chúa giao, thì giờ Chúa định. Đây tớ phải được chủ sai mới đi, chủ bảo mới làm, đi đâu, làm gì là quyền của chủ. Chúa nhắc lại những lời hứa xưa mà Ngài đã thực hiện cho Đa-vít.

1. Khi ông chỉ là một người chăn chiên, Chúa đã xức dầu cho ông để làm vua Y-sơ-ra-ên. Từ một người chăn chiên đến một vị hoàng đế, con đường thật xa, thật khó, nhưng điều chi Chúa hứa, Ngài đã làm.

2. Chúa đã ở cùng ông, tuyệt diệt mọi kẻ thù nghịch của ông, khiến cho cả nhà Y-sơ-ra-ên được hưởng sự bình an thịnh vượng.

3. Chúa tôn trọng Đa-vít, không phải chỉ trong dân Y-sơ-ra-ên mà trong các nước khác đều biết Đa-vít là một vĩ nhân. Về phương diện thuộc linh, Chúa cũng làm cho chúng ta như Ngài đã làm cho Đa-vít:

- a) Từ một tội nhân, hư mất trong vũng bùn lầy, trong hầm góm ghê Chúa đã đem chúng ta ra khỏi đó, đặt chân chúng ta trên hòn đá làm cho bước chúng ta được vững bền, để trong miệng chúng ta một bài hát mới, ban cho chúng ta quyền làm con trai, con gái của Ngài như hoàng tử và công chúa.
- b) Ngài ngự trị đời sống chúng ta, chinh phục mọi kẻ thù nghịch là ma quỷ, tội lỗi, thế gian, cho chúng ta sự bình an của Ngài. Nhờ đó chúng ta ném trước được thiên đàng ngay trên đất này.
- c) Ngài ghi tên của chúng ta vào sổ sự sống và tuyên bố cho cả cõi đời đời rằng: *“Kẻ này đã sinh tại Si-ôn”* (Thi Thiên 87:6). Vì vậy, chúng ta là công dân thiên quốc. Nếu Đa-vít phải ngạc nhiên mà la lên: *“Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi?”* (Thi Thiên 116:12), thì chúng ta đáng phải ngạc nhiên như ông và hơn nữa.

II. NHỮNG LỜI HỨA MỚI SẼ ĐƯỢC THỰC HIỆN (II Sa-mu-ên 7:12-16).

Đa-vít nghĩ ý muốn xây cho Chúa một nhà. Nhưng Na-than nói: *“Rốt lại, Đức Giê-hô-va phán hứa rằng Ngài sẽ dựng cho người một cái nhà”* (II Sa-mu-ên 7:11). Chữ *“nhà”* Chúa dùng đây chỉ về một dân tộc, một dòng dõi như nhà Y-sơ-ra-ên, nhà Gia-cốp, nhà Giô-sép, nhà Giu-đa, nhà Lê-vi, nhà Đa-vít. Khi nào Đa-vít qua đời, Chúa sẽ lập một người do ông sinh ra để kế vị ông, nước người sẽ vững bền. Người sẽ xây một Đền thờ cho Ngài. Lời

hứa này đã được thực hiện. Sa-lô-môn đã kế vị Đa-vít và chính ông đã xây một Đền thờ thật long lẫy cho Chúa tại Giê-ru-sa-lem. Ngoài ra còn một lời hứa nữa mà Đa-vít gọi là lời hứa “*lâu về sau*”, Chúa phán: “*Như vậy, nhà ngươi và nước ngươi được vững bền trước mặt ngươi đời đời; ngôi ngươi sẽ được vững lập đến mãi mãi*” (câu 16). Lời hứa trọng đại này đã được ứng nghiệm không phải trong Sa-lô-môn hay vô luận ai khác, mà trong Giê-xu Christ là Cứu Chúa của nhân loại. Theo xác thật, Giê-xu Christ ra từ dòng dõi Đa-vít, được gọi là con cháu Đa-vít và con cháu Áp-ra-ham (Lu-ca 1:32-33). Ngài là Vua của các vua, Chúa của các chúa (I Ti-mô-thê 6:15; Khải Huyền 7:14; 19:16). Đa-vít là tổ phụ của Đấng Cứu Thế theo phân xác. Đây là điều Đa-vít không trông mong, chưa nghĩ đến, nhưng Chúa đã dành đặc ân vô giá ấy cho ông. Cũng vậy, về sự cứu rỗi mà Chúa đã dành cho chúng ta được Phao-lô mô tả: “*Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và lòng người chưa nghĩ đến. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài*” (I Cô-rinh-tô 2:9).

III. ĐA-VÍT XIN CHÚA THỰC HIỆN LỜI HỨA CỦA NGÀI (II Sa-mu-ên 7:17-29)

Câu 17-21. Nghe lời Chúa qua môi miệng của Na-than, Đa-vít hết sức vui mừng, ông quá đỗi ngạc nhiên trước ân huệ diệu kỳ của Chúa. Ông liền đến trước Hòm Giao Ước của Ngài mà thưa rằng: “*Lạy Chúa Giê-hô-va, tôi là ai, họ hàng tôi là gì, mà Chúa đã đem tôi đến nơi này?*” (câu 18). Đa-vít thấy từ cá nhân cho đến họ hàng của ông không có gì đáng làm cho ông được như thế này. Thật là những việc lớn lao Chúa đã làm cho ông mà Ngài còn cho là nhỏ mọn, nên Ngài lại hứa sẽ làm việc lớn hơn, lâu dài hơn, tức là ban một Cứu Chúa ra từ dòng dõi ông để làm Vua muôn đời. Việc ấy quá sức tưởng tượng của Đa-vít, nên ông không còn nói thêm một lời chi với Chúa, ông chỉ có thể cảm tạ và ca tụng Ngài thôi.

Câu 22-24. Không những đối với Đa-vít và dòng dõi ông mà đối với toàn thể dân Y-sơ-ra-ên Chúa cũng bày tỏ sự nhân từ của

Ngài. Chúa đã mua chuộc họ khỏi xứ Ê-díp-tô, đánh đuổi các thù nghịch của họ, ban xứ sở cho họ để họ làm một dân thuộc riêng về Ngài, và Ngài làm Đức Chúa Trời của họ.

Câu 25-29. Đến đây, Đa-vít tha thiết xin Chúa thực hiện các lời hứa của Ngài đối với ông và dòng dõi ông. Ông hoàn toàn phục tùng và tin cậy Chúa. Vì Chúa là Đức Chúa Trời và các lời hứa của Ngài đều chân thật, nên Ngài sẽ ban phước cho ông và dòng dõi ông đến muôn đời.

Nguyện Chúa cho chúng ta lòng khiêm nhường để thấy mình hèn mọn là dường nào. Đồng thời chúng ta cũng thấy ân huệ của Chúa đối với mình là lớn lao dường bao. Chúng ta là ai mà Chúa đã thương xót, đến nỗi bằng lòng chết thay để cứu chuộc? Chúng ta là ai mà Chúa sẽ trở lại đem chúng ta về với Ngài để ở trên trời đời đời? Chúng ta là ai mà được đồng trị với Chúa? Chúng ta là ai mà được hưởng sự vinh hiển cao trọng đời đời vô lượng vô biên? Ân huệ Chúa dành cho chúng ta thật quá sức tưởng tượng đáng phải ngạc nhiên.

Xin Chúa tha thứ sự đại dột của chúng ta vì đã than thân trách phận như thể Chúa không làm chi cho chúng ta, như thể ơn phước Ngài ban quá ít. Hãy nắm chắc các lời hứa của Ngài, bày tỏ đức tin trọn vẹn, vâng phục hoàn toàn, để Chúa thực hiện tất cả cho chúng ta, hầu chúng ta không thiếu một ân huệ nào trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Hãy dốc hết lòng hết sức, tận tụy mà tôn thờ, cảm tạ, ca ngợi, phục vụ Chúa trọn đời mình.

CÂU HỎI ÔN BÀI

1. Tại sao Đa-vít đang ở trong cung điện bằng gỗ bá hương mà lòng xót xa? Ông muốn làm điều gì?

2. Chúa nhắc lại 3 điều gì Ngài đã thực hiện cho Đa-vít? Về phương diện thuộc linh, Chúa cũng làm 3 điều gì cho chúng ta?

3. Lời hứa mới cho Đa-vít là gì? Ai sẽ xây dựng Đền thờ cho Chúa?

4. Chúa Giê-xu Christ đã làm gì cho chúng ta?

5. Khi nghe Na-than thuật lại lời Chúa, Đa-vít liền làm gì? Điều gì tỏ ra sự khiêm nhường của Đa-vít?

Bài 42 CÁC LỜI HỨA CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI CHO ĐA-VÍT

Kinh Thánh: II Sa-mu-ên 7 :1-29

Câu gốc: II Sa-mu-ên 7 :28

1. Đức Giê-hô-va là:

- a. Đức Chúa Trời và các Lời Ngài là chân thật
- b. Tên của một vị thần Ai-cập
- c. Thần Ba-anh
- d. Thần của người Ấn Độ

2. Khi lên ngôi vua, thấy Hòm Giao Ước còn đặt trong một cái trại, Đa-vít đã trần trộ như thế nào?

- a. Lòng rất xót xa
- b. Ông tâm sự với tiên tri Na-than
- c. Ông ngụ ý muốn xây một Đền thờ cho Chúa và xin Na-than hỏi ý kiến Ngài.
- d. Câu a, b, c đúng

3. Theo bài học, trong suốt thời gian dân Y-sơ-ra-ên lưu lạc trong đồng vắng, Chúa đã:

- a. Đến Ca-na-an trước để chờ họ
- b. Ngự trong Đền tạm ở giữa họ
- c. Ngự trong Đền tạm cùng lưu lạc với họ
- d. Câu b, c đúng

4. Chúa cần một Đền thờ làm nơi dân Y-sơ-ra-ên họp lại sinh hoạt thuộc linh nhưng ai mới là người được xây?

- a. Đa-vít
- b. Sa-lô-môn
- c. Ích-bô-sét
- d. Na-than

5. Trước khi được xức dầu làm vua, Đa-vít là:

- a. Thầy tế lễ
- b. Người Lê-vi
- c. Người chăn chiên
- d. Câu a, b, c đúng

6. Theo bài học, Chúa đã tôn trọng Đa-vít:

- a. Trong dân Y-sơ-ra-ên
- b. Trong các nước khác
- c. Câu a, b đúng
- d. Câu a, b sai

7. Theo bài học, chữ “nhà” trong II Sa-mu-ên 7:11, “Ngài sẽ dựng cho người một cái nhà” chỉ về:

- a. Một dân tộc
- b. Một dòng dõi như nhà Y-sơ-ra-ên, nhà Gia-cốp, nhà Giô-sép, nhà Giu-đa, nhà Lê-vi, nhà Đa-vít
- c. Câu a, b đúng
- d. Câu a, b sai

8. Theo xác thịt, Giê-xu Christ sinh ra từ dòng dõi:

- a. Ru-bên
- b. Si-mê-ôn
- c. Đa-vít
- d. Gát

9. Theo Phao-lô, sự cứu rỗi mà Chúa đã dành cho chúng ta được mô tả như thế nào?

- a. Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, lòng người chưa nghĩ đến
- b. Chúa đã sắm sẵn điều ấy cho người yêu mến Ngài
- c. Câu a, b đúng
- d. Câu a, b sai

10. Bài học này nhắc nhở mỗi chúng ta:

- a. Luôn nghĩ về nhà Chúa
- b. Không chỉ Đa-vít nhưng tất cả những ai tin nơi Chúa đều nhận được lời hứa từ Ngài
- c. Quan tâm, tu sửa, dâng hiến, xây dựng đời sống tín hữu thờ phượng Chúa, rao giảng danh Ngài
- d. Câu a, b, c đúng

Bài 42 CÁC LỜI HỨA CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI CHO ĐA-VÍT

Kinh Thánh: II Sa-mu-ên 7 :1-29

Câu gốc: II Sa-mu-ên 7 :28

CÂU HỎI THẢO LUẬN

1. Đa-vít có nguyện vọng nào sau khi ông đã yên vị và đất nước được thống nhất? Vì sao ông có nguyện vọng đó và Đa-vít đã hành động như thế nào?

.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. Đức Chúa Trời đã làm gì khi biết nguyện vọng của Đa-vít và Chúa đã hứa gì với ông trong tương lai?

.....
.....
.....
.....
.....
.....

3. Tâm tình của Đa-vít như thế nào, khi ông nghe được lời hứa quý báu của Đức Chúa Trời? Từ tâm tình đó chúng ta học được gì cho chính mình hôm nay?

.....
.....
.....
.....
.....
.....