

SA-LÔ-MÔN ĐƯỢC XỨC DẦU LÀM VUA

Kinh Thánh: I Các Vua 1:5 - 2:4

Câu gốc: “Còn người, là Sa-lô-môn, con trai ta, hãy nhận biết Đức Chúa Trời của cha, hết lòng vui ý mà phục sự Ngài; vì Đức Giê-hô-va dò xét tấm lòng, và phân biệt các ý tưởng. nếu con tìm kiếm Ngài, Ngài sẽ cho con gặp; nhưng nếu con lìa bỏ Ngài, ắt Ngài sẽ từ bỏ con đời đời” (I Sử Ký 28:9).

Mục đích: Bày tỏ tâm quan trọng của một người hết lòng kính mến Chúa, vâng lời cha mẹ.

KINH THÁNH ĐỌC HẰNG NGÀY

Chúa Nhật	Đấng Christ giao phó công việc cho chúng ta (<i>Giăng 15:1-17</i>)
Thứ Hai	Sự phản loạn của A-đô-ni-gia (<i>I Các Vua 1:5-31</i>).
Thứ Ba	Sa-lô-môn được xức dầu làm vua (<i>I Các Vua 1:32-40</i>)
Thứ Tư	Lòng tha thứ của Sa-lô-môn (<i>I Các Vua 1:41-53</i>)
Thứ Năm	Đa-vít khuyên Sa-lô-môn (<i>I Các Vua 2:1-9</i>)
Thứ Sáu	Đức Chúa Trời lựa chọn vua (<i>Ê-sai 9:6-7; I Phi-e-rơ 2:1-9</i>)
Thứ Bảy	Thứ bảy: Phục vụ với lòng vui mừng (<i>II Sử Ký 29:25-29</i>)

Khai Triển Bài Học

Cuộc đời của Đa-vít đã quá vất vả và cả xác lẫn hồn. Ông phải chinh Đông phạt Tây để bình định xứ sở, phải nhọc lòng, khổ trí với bạn bè phản bội, với đàn con ngỗ nghịch. Vì vậy, vào tuổi 71, ông chỉ nằm trên giường, xung quanh có người hầu hạ. Hồi nào ông ra trận trở về với đoàn quân chiến thắng có tiếng hoan hô vang dội, thời oanh liệt nay còn đâu. Đó là cơ xui nhiều thân cận của ông bị cảm dỗ.

I. A-ĐÔ-NI-GIA ÂM MƯU CƯỚP NGÔI VUA (I Các Vua 1:5-10)

Đa-vít đã khổ với hai con trai lớn là Am-nôn và Áp-sa-lôm. Bây giờ ông khổ với con thứ tư là A-đô-ni-gia. Thiết tướng A-đô-ni-gia nghĩ rằng Đa-vít đã quá già, không còn đủ sức cai trị, Sa-lô-môn còn quá trẻ chưa đủ kinh nghiệm để cai trị, chỉ ông là người có khả năng thích hợp để cai trị dân Y-sơ-ra-ên, mặc dầu ông biết Chúa và cha mình đã định lập Sa-lô-môn làm vua (I Sử Ký 22:9; 23:1). Ông muốn tự xưng vương trước ngày Đa-vít băng hà để tránh sự tranh chấp có thể xảy ra giữa ông với Sa-lô-môn. A-đô-ni-gia mua sắm ngựa và xe, mộ lính theo mình. Ông bàn với quan tổng binh Giô-áp và với thầy tế lễ A-bia-tha, được hai người này đồng ý. Ông liền tổ chức một tiệc lớn mời tất cả những người theo phe mình đến dự, nhưng không mời người nào mà ông biết là họ không ủng hộ âm mưu của ông.

Trong số những người không đồng ý với A-đô-ni-gia có thầy tế lễ Xa-đốc, tiên tri Na-than và các dũng sĩ của Đa-vít. Đúng như từ ban đầu, Đa-vít đã biết hành động của A-đô-ni-gia, nhưng ông không quan tâm và hạch hỏi lý do, vì ông yêu A-đô-ni-gia cũng như ông yêu Áp-sa-lôm. Kết quả cả hai đều làm khổ ông như gai đâm vào thịt. Đa-vít rất yêu mến Chúa, nhưng các con của ông thì không. Trái lại, họ sống theo ý riêng, chăm những sự thuộc về xác thịt.

Phải chăng Đa-vít đã quá bận việc chiến tranh, quốc gia đại sự mà thiếu thì giờ dạy dỗ con cái? Nếu vậy thì đây là bài học cho mỗi chúng ta phải áp dụng cho mình. Dầu cha mẹ rất tốt, không

phải nhờ đó mà con cái đương nhiên đều tốt. “*Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt*” (Giăng 3:6a). Hết thảy con cái của mục sư, truyền đạo, tín hữu cần được dạy dỗ, hướng dẫn đến với Chúa để nhờ Thánh Linh tái tạo họ. Vì “*hễ chi sanh bởi Thánh Linh là Thần*” (Giăng 3:6b). Hãy nhớ Lời Chúa phán cùng Áp-ra-ham: “*Ta đã chọn người đặng người khiến dạy các con cùng nội nhà người giữ theo đạo Đức Giê-hô-va, làm các điều công bình và ngay thẳng; thế thì, Đức Giê-hô-va sẽ làm cho ứng nghiệm lời Ngài đã hứa cùng Áp-ra-ham*” (Sáng Thế Ký 18:19).

II. CUỘC ÂM MƯU THẤT BẠI (I Các Vua 1:11-31)

Na-than biết âm mưu của A-đô-ni-gia, chắc Sa-lô-môn cũng biết và Sa-lô-môn không được A-đô-ni-gia mời. Nhưng Sa-lô-môn thản nhiên, không phản ứng gì mà cứ im lặng, phó thác cho Chúa, bởi ông tin rằng nước Y-sơ-ra-ên là của Chúa, kẻ làm vua nước ấy phải được Ngài xúc dầu. Thái độ rất đẹp của Sa-lô-môn đã tôn vinh Chúa. Tiên tri Na-than biết Chúa yêu Sa-lô-môn (II Sa-mu-ên 12:25). Ngoài ra, Na-than còn có trách nhiệm đối với Chúa và đối với dân Ngài. Ông cũng biết A-đô-ni-gia không phải là người Chúa chọn, không hành động theo mạng lệnh của Ngài nên ông vội vàng đi gặp Bát-sê-ba là mẹ của Sa-lô-môn để giải thích lợi hại cho bà, khuyên bà lập tức vào trình bày với vua Đa-vít về âm mưu của A-đô-ni-gia, rồi thỉnh cầu vua thực hiện lời hứa của mình về người kế vị vua. Bát-sê-ba đã làm y như Na-than đề nghị.

Tiếp theo đó, Na-than vào, xác nhận với Đa-vít những gì Bát-sê-ba trình bày là thật và thỉnh cầu vua cho biết ai là người kế vị vua. Tức thì Bát-sê-ba được mời trở vào, Đa-vít dầu thế xác yếu đuối, nhưng tinh thần vẫn mạnh mẽ và sáng suốt như thường. Ông nói: “*Ta nhân Danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên mà thế cùng người rằng: Quả hẳn Sa-lô-môn, con trai người, sẽ trị vì kế ta, nó sẽ ngồi trên ngai thế cho ta; thì ngày nay ta sẽ làm hoàn thành điều đó*” (câu 30). Thế là âm mưu của A-đô-ni-gia đã bị bại lộ và thất bại. Nhưng trong việc này nếu không có một tiên tri như Na-than, khôn ngoan, trung thành với chức vụ, một thảm kịch có thể xảy ra, khó lường được.

II. SA-LÔ-MÔN ĐƯỢC TÔN LÀM VUA (I Các Vua 1:32-53)

Sau bữa tiệc của A-đô-ni-gia, phe của ông sẽ tôn ông lên ngôi vua và đưa ông vào Giê-ru-sa-lem. Nhưng khi vừa ăn xong, bỗng nghe tiếng kèn vang lên trong thành. Giô-áp nói: “*Sao trong thành có tiếng xôn xao ấy?*” (câu 41). Tức thì Giô-na-than, con trai của thầy tế lễ A-bia-tha, chợt đến. A-đô-ni-gia lộ vẻ vui mừng, vì tưởng người đem tin lành cho mình. Người đáp: Thật trái hẳn, rồi người thuật lại mọi diễn tiến từ khi Đa-vít ra lệnh để thầy tế lễ Xa-đốc, tiên tri Na-than, tổng binh Bê-na-gia thi hành cho đến lúc Sa-lô-môn vào thành với nghi lễ của một tân vương. Cuối cùng Đa-vít đã chúc tụng Đức Chúa Trời rằng: “*Đáng ngợi khen thay Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, vì ngày nay Ngài có ban một người để ngồi trên ngôi của tôi mà mắt tôi xem thấy*” (câu 48). Công việc đã được an bài đầu đó cả rồi.

Hết thầy mọi người dự tiệc đều sợ hãi, ai nấy tìm cách thoát thân. A-đô-ni-gia sợ hãi hơn hết, lập tức chạy đến nắm lấy sừng của bàn thờ (Xuất Ê-díp-tô Ký 21:13-14). Sa-lô-môn đã tha thứ cho A-đô-ni-gia về tội âm mưu cướp ngôi vua.

Rất tiếc Giô-áp là tổng binh của Y-sơ-ra-ên mà không sáng suốt đủ nên đã theo con đường bất chính của A-đô-ni-gia. Từ đó, Giô-áp mất chức tổng binh và Bê-na-gia thay thế. A-bia-tha là thầy tế lễ duy nhất thoát chết khi Sau-lơ tàn sát các thầy tế lễ tại Nóp. Từ đó, A-bia-tha theo Đa-vít luôn, nhưng A-bia-tha đã nhúng tay vào âm mưu của A-đô-ni-gia, phải chăng vì ganh tị với thầy tế lễ Xa-đốc đang được Đa-vít tin dùng? Mưu lược của A-đô-ni-gia chẳng làm nên trò trống gì, chỉ gây rối cho cha, họa lây cho lắm người, nhất là xấu hổ cho mình. “*Vả chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an; vì sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được. Vả, những kẻ sống theo xác thịt, thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời*” (Rô-ma 8:6-8).

IV. ĐA-VÍT KHUYÊN SA-LÔ-MÔN (I Các Vua 2:1-4)

Lời trần trời sau cùng của một người sắp qua đời là rất quan trọng, vì người tập trung tư tưởng nói điều có trong lòng mình, chúng ta hãy bắt chước Đa-vít trước lúc qua đời, kêu con cháu lại bên giường, mời gọi họ ăn năn tin nhận Cứu Chúa, khuyên lơn họ như Đa-vít đã khuyên lơn Sa-lô-môn. Giờ phút nghiêm trọng đó, lời khuyên của cha mẹ, ông bà có tác động mạnh, có hiệu lực lớn trên con cháu. Bao nhiêu mái đầu xanh phải bạc sớm, bao nhiêu thân hình lực lưỡng phải héo hon vì con.

Vậy, kẻ làm con hãy lưu ý. Hãy làm và nói như Giu-đa: *“Cha thương em út tôi lắm cho đến đôi hai linh hồn khắng khít nhau; nếu bây giờ, khi tôi trở về nơi kẻ tôi tớ chúa, là cha tôi, mà không có em út đó, thì khi vừa thấy con út không còn nữa, chắc người sẽ chết. Nếu vậy, các tôi tớ chúa sẽ làm cho cha già tóc bạc của chúng tôi, - cũng là kẻ tôi tớ chúa, - đau lòng xót dạ, xuống âm phủ. Vì kẻ tôi tớ này có chịu bảo lãnh đưa con út đó mà thưa rằng: Nếu con không đem em về cho cha, thì sẽ cam tội cùng cha mãi mãi. Vậy bây giờ, xin cho kẻ tôi tớ chúa ở tôi mọi thế cho đưa trẻ, đặt nó theo trở lên cùng các anh mình. Vì, nếu đưa trẻ không theo về, làm sao tôi dám về cùng cha tôi? Ôi, tôi nữ nào thấy điều tai họa của cha tôi ư!”* (Sáng Thế Ký 44:30-34).

CÂU HỎI ÔN BÀI

1. Khi trở về già thể xác của Đa-vít quá yếu đuối, A-đô-ni-gia đã nhân cơ hội đó âm mưu gì?
2. Tại sao âm mưu của A-đô-ni-gia bị bại lộ?
3. Đa-vít đã truyền lệnh gì cho ai? Lòng dân thế nào khi Sa-lô-môn được tôn làm vua?
4. Khi âm mưu bị bại lộ, A-đô-ni-gia làm gì?
5. Đa-vít khuyên Sa-lô-môn trước khi qua đời dạy ta nên làm gì?

Bài 46 :

SA-LÔ-MÔN ĐƯỢC XỨC DẦU LÀM VUA

Kinh Thánh: | Các Vua 1:5 - 2:4 ✨🕊️ **Câu Gốc:** | Sử Ký 28:9

1. Đức Giê-hô-va là Đấng:

- a. Dò xét tấm lòng
- b. Phân biệt các ý tưởng
- c. Câu a, b sai
- d. Câu a, b đúng

2. Đa-vít đã khổ với hai con trai lớn là:

- a. Sa-lô-môn và Áp-sa-lôm
- b. Am-nôn và Áp-sa-lôm
- c. Am-nôn và Sa-lô-môn
- d. Sa-lô-môn và A-đô-ni-gia

3. A-đô-ni-gia:

- a. Là con trai thứ tư của Đa-vít
- b. Biết Sa-lô-môn được Chúa và Đa-vít chọn làm vua
- c. Muốn tự xưng vương trước ngày Đa-vít băng hà.
- d. Câu a, b, c đúng

4. Có hai người đã không đồng ý để A-đô-ni-gia lên làm vua là:

- a. Na-đáp và A-bi-hu
- b. Tiên tri Na-than và thầy tế lễ Xa-đốc
- c. Tổng binh Giô-áp và thầy tế lễ A-bi-tha
- d. Câu a, b, c sai

5. Ai đã khuyên Bát-sê-ba là mẹ Sa-lô-môn gặp vua Đa-vít trình bày âm mưu của A-đô-ni-gia?

- a. Na-đáp
- b. A-bi-tha
- c. Na-than
- d. A-bi-hu

6. Theo bài học, tiên tri Na-than là người:

- a. Khôn ngoan
- b. Trung thành với chức vụ
- c. Có trách nhiệm với Chúa và với dân sự Ngài
- d. Câu a, b, c đúng

7. Vì Giô-áp đã đi theo con đường bất chính của A-đô-ni-gia, nên ai đã thay thế chức tổng binh của ông?

- a. Bê-na-gia
- b. A-bi-tha
- c. Xa-đốc
- d. Na-than

8. Chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh thì sanh ra:

- a. Sự chết
- b. Sự sống
- c. Bình an
- d. Câu b, c đúng

9. Khi hay tin Sa-lô-môn được lên làm vua, ai đã sợ hãi và chạy đến nắm sừng bàn thờ?

- a. A-bi-tha
- b. Xa-đốc
- c. A-đô-ni-gia
- d. Giô-áp

10. Những kẻ sống theo xác thịt thì:

- a. Sanh ra Thánh Linh và sự bình an
- b. Không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời
- c. Sanh ra Thánh Linh và sự sống
- d. Câu a, b, c sai



Bài 46 : SA-LÔ-MÔN ĐƯỢC XỨC DẦU LÀM VUA
Kinh Thánh: I Các Vua 1:5 - 2:4 ✞ ✞ ✞ Câu Gốc: I Sử Ký 28:9

Câu Hỏi Thảo Luận

1. Tình trạng về tinh thần và thể chất của Đa-vít trong những ngày cuối đời như thế nào? Vì sao? Những kẻ thân cận của Đa-vít đối xử với ông như thế nào trong tình trạng có thể nói là suy sụp của ông?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. A-đô-ni-gia con thứ tư của Đa-vít hành động như thế nào khi muốn cướp ngôi vua cha? Vì sao mưu sự của A-đô-ni-gia thất bại?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

3. Đa-vít đã làm gì để đưa Sa-lô-môn lên ngôi vua Y-sơ-ra-ên? Lời trăng trối quan trọng nào của vua Đa-vít dành cho Sa-lô-môn? Qua lời trăng trối này chúng ta thấy gì về tấm lòng của Đa-vít đối với Chúa?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....